

Tekst: Maartje Simons

Foto: Maartje Simons

Als je begint ga je hier nooit meer weg

De interesse in vliegtuigen heeft Peter Harts al sinds zijn 14^e. Zijn moeder nam hem toen mee naar het 10 jarig bestaan van luchtvaart scouting in Zeist en hij is er nooit meer weg gegaan. Inmiddels is hij er, met tussenpozen, bijna 40 jaar vrijwilliger. Het is ook een mooie plek, het clubhuis aan het padvinderslaantje in het bos. Het houtvuurtje staat aan als ik binnenkom, het scouting gevoel is in alles voelbaar. En de naam van het adres is hier volledig op z'n plek want naast het Pieter Dekker gebouw, zoals het clubhuis heet, staan hier nog vier andere clubhuizen van scoutinggroepen uit Zeist.

Uniek in zijn soort

“En dat het echt een onderdeel is van zijn leven merk je in alles. Het is ook meteen zichtbaar door zijn uniform met gekleurde das in dezelfde kleuren als hun vlag. “We dragen allemaal deze blouse, wat aangeeft dat we allemaal gelijk zijn. Het symboliseert onze verbondenheid. En het leuke is ook dat wij met onze grijze bloezen altijd opvallen op grote evenementen.” En dat het een unieke club is blijkt ook uit het feit dat er in Nederland maar tien andere luchtvaart scout clubs zijn. “Bij ons zijn normen en waarden ook heel belangrijk. Wij geven de kinderen vertrouwen en bijna altijd komt het dan gewoon goed! Het is een veilige plek waar alle soorten kinderen mét elkaar samenwerken, leren omgaan met teleurstellingen, respect hebben en leren omgaan met conflicten. En dat alles rond onze voorliefde voor vliegtuigen.”

Grensverleggend

Enthousiast laat Peter mij ook de andere ruimte zien waar hij van alles heeft neergezet. “Kinderen leren hier dingen die ze nergens anders leren”, gaat hij enthousiast verder. “Het gaat hier ook niet om winnen of de beste zijn maar dat iedereen mee kan doen. Zo leren ze bijvoorbeeld iets over de windrichtingen, maar ook het omgaan met een bijl. Uniek zijn ook de modelbouwsessies. Daar maken de kinderen in één seizoen een vliegtuig van hout en plastic die het áltijd doet! En je moet hun gezichten zien als ze na al dat werk hun vliegtuig in het bos laten vliegen”. Dat het hem ook energie geeft is aan alles te zien. “Op de fiets naar huis evalueer ik altijd de dag. Wat ging er goed, wat kan er anders? Ik wil dat de kinderen hier een leuke ochtend of middag hebben gehad en naar huis gaan met een voldaan gevoel en thuis vertellen: het was echt gaaf!” Daarmee legt Peter de lat heel hoog voor hemzelf, toch vindt hij het niet meer dan normaal. “We zijn hier voor de kinderen!”

Iets voor jou?

Nieuwsgierig geworden? Luchtvaart scouting zoekt ook vrijwilligers in de leiding. Bij voorkeur een vrouw. Ervaring of kennis over vliegtuigen is niet direct een vereiste. Dat je op vrijdagavond of zaterdag beschikbaar bent wel! Zoek je ander vrijwilligerswerk dat bij je past? Bij de Vrijwilligerscentrale Zeist hebben we zo'n 300 vacatures! Je bent ook welkom op ons spreekuur. Voor vacatures en onze openingstijden ga naar vrijwilligerscentralezeist.nl